

onvergetelijk
leven



NIEUWSBRIEF 6, NOVEMBER 2017

Volg ons
ook op



Onvergetelijk Leven groeit! Onze visie, methode, persoonlijke aanpak en locaties spreken steeds meer mantelzorgers en zorgprofessionals aan. Gevolg is dat we zoveel vraag krijgen dat we uit ons jasje groeien. Omdat we elke cliënt die aandacht en passende zorg willen (blijven) geven die hij of zij nodig heeft én in een rustige en huiselijke omgeving, hebben we besloten op zoek te gaan naar 'n 4e locatie binnen ons zorggebied Stichtse Vecht en Vleuten de Meern.



Wordt dit onze 4e locatie?

We hebben ons oog laten vallen op een prachtig, landelijke en aan het watergelegen ruimte. In de volgende nieuwsbrief hopen we u te kunnen bevestigen dat we op deze locatie met ingang van het nieuwe jaar dagelijks 12 cliënten kunnen verwelkomen. Over verwelkomen gesproken; tijdens onze 2e Mantelzorgdag op 30 september mochten we bijna 100 (!) mantelzorgers verwelkomen. Het was wederom een onvergetelijke dag waar we met dierbare herinneringen aan terugdenken. Verderop in deze nieuwsbrief 'n korte impressie.

In deze nieuwsbrief stellen we u ook onze Raad van Toezicht voor. De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van

zaken binnen onze organisatie. Ze zijn voor ons een belangrijk orgaan.

De dagen worden weer korter. Binnenshuis gaan we een gezellige tijd tegemoet. Maar natuurlijk proberen we ook regelmatig buiten te zijn. Want al heeft niet iedereen er altijd zin in, een frisse neus halen is goed voor lichaam en geest. Extra fijn is het dan ook dat we op elke locatie inmiddels comfortable rustruimtes hebben waar men na (lichamelijke) inspanning even tot rust kan komen.

Vriendelijk groet,

Niek & Sabine Visscher

HERFST

Dat de dagen steeds korter en donkerder worden betekent niet dat de dagbesteding nu alleen binnenshuis plaatsvindt. Integendeel. Als het weer het toelaat gaan we naar buiten; genieten van het mooie herfstdaglicht en een frisse neus halen. Een bezoekje aan het tuincentrum, bladeren harken in de tuin, hardhout kloven, herfstgroen zoeken voor decoraties. Het is herfst en dat zorgt voor veel onvergetelijke momenten. Op facebook plaatsen we geregeld foto's zodat u kunt meegenieten.

PEDICURE

Als extra service biedt Onvergetelijk Leven sinds kort haar cliënten in Loosdrecht de mogelijkheid om een pedicure-behandeling tijdens de dagbesteding te ondergaan. Christel Oostveen, erkend pedicure, komt hiervoor 1x in de zes weken naar 't Scheepsruim. Een pedicurebehandeling bij ons op locatie ontzorgt zowel de deelnemer als de mantelzorgers. Deelnemers betalen zelf de pedicurebehandeling en maken rechtstreeks afspraken met de

pedicure. Onvergetelijk Leven faciliteert alleen. Ook voor de overige locaties zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken hoe wij afspraken met paramedische diensten tijdens de dagbesteding kunnen faciliteren.



RAAD VAN TOEZICHT

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is een zorgplicht voor Wlz-uitvoerders opgenomen. Als Wlz-uitvoerder zijn wij verplicht een toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht) aan te stellen dat toezicht houdt op ons beleid.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden die ieder op verschillende vakgebieden een succesvolle staat van dienst hebben. Naast een toezichthoudende rol staan zij ons ook met advies terzijde.

De Raad van Toezicht vergadert 4x per jaar in aanwezigheid van de directie.



Ebbe Rost van Tonningen

Ebbe is de voorzitter van onze Raad van Toezicht. Van huis uit is hij econoom en thans ook wethouder in gemeente de Bilt. Ebbe heeft een ruime en lange bestuurlijke en adviserende ervaring in diverse organisaties zoals thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen alsmede training en onderwijs.



Hanz van de Pol

Hanz is fysiotherapeut en sportmasseur en een bevlogen 'bewegingsidoot'. Hij adviseert en begeleidt ons in mobiliteits- en bewegingsvraagstukken voor zowel onze cliënten als medewerkers. Hanz houdt ons letterlijk en figuurlijk in beweging.

WAT VINDT U?

Of misschien kunnen we beter vragen wat wilt u?

Bij intakegesprekken krijgen we regelmatig de vraag of we ook op zaterdagen geopend zijn.

Vooralsnog is dit niet zo maar dit is te overwegen. Binnenkort

DECEMBER 2017

Alhoewel we er elke dag dat we open zijn een gezellige en sfeervolle dag van proberen te maken zijn de decemberdagen toch extra bijzonder.

Ook dit jaar zullen wij alle locaties samen met onze cliënten zoveel mogelijk in decembersfeer brengen. Ons activiteitenteam heeft weer allerlei leuke activiteiten bedacht waarmee niet alleen zintuigen worden geprikkeld en geactiveerd maar waarmee ook die typische gezelligheid en decembersfeer uit oude tijden gecreëerd wordt.

Sinterklaas

5 december valt dit jaar op een dinsdag. Of Sinterklaas e/o zwarte piet ons deze dag wel of niet bezoekt/bezoeken weten we nog niet. Wat we wel weten is dat het op alle vestigingen een gezellige

Helma van Heerikhuizen

Helma is oprichtster van 'Vier het leven'; de stichting die het mogelijk maakt dat ouderen - dankzij persoonlijke begeleiding van vrijwilligers - een cultureel middagje of avondje uit kunnen beleven. Helma is een bruggenbouwer en een gedreven netwerker met kennis van de culturele wereld en ouderenzorg.



ontvangt u van ons een korte enquête om uw mening over en interesse voor een aantal zaken te peilen. We hopen op uw respons. Aan de hand hiervan kunnen we peilen waar er extra behoefte aan is en onze zorg hier eventueel op afstemmen

dag wordt. In de aanloop naar 5 december zullen we o.a. pepernoten gaan bakken. Alle locaties zijn 5 december geopend.

Kerstmis

Tijdens de kerstdagen (25 en 26 december) zijn alle vestigingen gesloten. In de week voorafgaand zullen wij op alle locaties gezellige kerstlunches verzorgen.

1 januari

Maandag 1 januari zijn we gesloten. Dinsdag 2 januari proosten we op de locaties tezamen met de aanwezige cliënten op het nieuwe jaar.

Vindt u het leuk om oliebollen te bakken voor onze deelnemers? We houden ons gaarne aanbevolen. Neemt u vooraf svp wel contact hierover op met Sabine om e.e.a. af te stemmen.



Bent u al onze ambassadeur op facebook? Zo neen. Deel onze pagina met uw facebookvrienden en laat hen weten waarom het goed en leuk is om ons te volgen.



“Blij dat ik gekomen ben.”



“Even een praatje maken met lotgenoten, een lieve begeleidster en dat onder het genot van een drankje en een heerlijke lunch. Het was een fijne ervaring.”

MANTELZORGDAG 2017



“Het was een zeer interessante en leerzame dag. Heel goed georganiseerd.”



“Wat een ONVERGETELIJKE dag!
Mooie gesprekken,
heerlijk eten,
kanjers van vrijwilligers
en medewerkers.”



BOEKENTIPS

Als je ouders geestelijk en lichamelijk achteruit gaan, heb je behoefte aan steun, herkenning en nieuwe inzichten, maar wil je soms ook weleens verschrikkelijk om de situatie kunnen lachen. We hebben een aantal boeken voor u op een rij gezet waar een lach en traan mooi verwoord zijn.

Ma

Hugo Borst verzorgt al drie jaar zijn oude moeder. In dit boekje schrijft hij soms geestig, soms ontroerend over zijn jeugd, haar langzame aftakeling en de onvermijdelijke verhuizing naar een verpleeghuis.

Hugo Borst, Lebowski

Een moeder die ik niet wil missen

Als de schoonmoeder van Odiel ziek wordt, staat ze er voor het eerst bij stil dat die leuke, vrolijke, sterke vrouw weleens dood kan gaan. Mooie, autobiografische roman over de zorg voor een schoonmoeder en de impact die dit op je leven heeft.

Odiel Reef, Brave New Books

Moedervlekken

Een autobiografisch boek is het niet, wel een onthutsende roman over de veertiger Kadoke die bij zijn aftakelende moeder in Amsterdam woont. Humor en verdriet, liefde en eenzaamheid, overlevingsdrift en doodswensen, dit boek heeft het allemaal.

Arnon Grunberg, Lebowski

Pogingen iets van het leven te maken – het geheime dagboek van Hendrik Groen, 83 1/4 jaar Technisch gezien is hij bejaard, maar Hendrik is nog lang niet dood en niet van plan zich te laten ringeloren door zorgmanagers. Korte, ogenschijnlijk luchtige, soms schrijnende dagboekfragmenten over het leven in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Een boek dat je laat schateren en huilen.

Hendrik Groen, Meulenhof

RUSTRUITES

Bij Onvergetelijk Leven leveren we persoonlijke- en belevingsgerichte dagbesteding. Dat houdt in dat we zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen en behoeften van onze cliënten. Om hier aan te voldoen, en om differentiatie aan te brengen in de groep, hebben we op alle locaties verschillende ruimtes tot onze beschikking.

Verschiede ruimtes maken het voor onze cliënten interessant om in beweging te blijven en te participeren. Sinds kort beschikken al onze locaties ook over een zogenaamde rustruimte. De rustruimte is m.n. bedoeld om even tot rust te komen zonder te veel afleiding en zijn voorzien van comfortabele zit/slaapstoelen.



De duofiets is zo'n succes dat we besloten hebben een tweede exemplaar aan te schaffen. Sinds kort heeft ook de locatie in Loosdrecht de beschikking over een duofiets. Ook hier wordt er dankbaar en veelvuldig gebruik van gemaakt.



IN HET ZONNETJE

In deze nieuwsbrief zetten we Bart in het zonnetje. Bart is een heel trouwe vrijwilliger die altijd vaste mensen ophaalt en thuisbrengt en er altijd is! Daarnaast bezoekt Bart in zijn vrije tijd cliënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis en neemt hij tijdens de dagbesteding deelnemers graag mee naar buiten voor een wandeling of mee naar de hobbyruimte.

VRIJWILLIGERS

DE VOLWASSEN VERSIE
VAN GOEDE FEEËN

Loeje

Daar sluiten we ons helemaal bij aan. Wat zouden we zonder onze vrijwilligers moeten? Een oprechte dank en pluim voor allen die ons vrijwillig helpen e/o steunen!



Wij hechten veel waarde aan gezonde en gevarieerde maaltijden. Op alle locaties wordt daarom dagelijks vers gekookt en met elkaar aan tafel gegeten.

Onvergetelijk Leven BV
Utrechtseweg 273
1213 TR HILVERSUM
0348 34 21 23
info@onvergetelijkleven.nl
www.onvergetelijkleven.nl